

Verslag NKBV 50 Plus Wandeling Nationaal Park Dwingelerveld

3 september 2016



Een tiental leden van 50 Plus vond die zaterdag hun weg naar Ruinen om deel te nemen aan een door Johan van Lenthe georganiseerde wandeling langs en door het Dwingelerveld.

De koffie in een restaurant aan de Brink in Ruinen, waar het ontmoetingspunt was, was prima en omstreeks 10 uur konden we op pad.



Johan had een prachtige route uitgezocht die ons vanuit Ruinen voerde over Engeland (niets was hem te dol!) en langs de Kraloër heide naar het Kraloër veld. Een mooie route dwars door de bossen en langs de uitgestrekte heidevelden.

Daarna dwars over de Dwingeloose heide, in natte tijden een groot moeras (het is het grootste natte heidegebied in West-Europa), naar de radiotelescoop.

Die radiotelescoop heeft een enkele

schotel van 25 meter en is lange tijd de grootste radiotelescoop ter wereld geweest. Nadat hij in april 1956 in gebruik genomen is, zijn er twee kleine sterrenstelsels in de buurt van de Melkweg mee ontdekt die de namen Dwingeloo 1 & 2 gekregen hebben. De telescoop is de oudste draaibare van dit formaat ter wereld en intussen erkend als rijksmonument en als industrieel erfgoed monument. Hij wordt niet meer



wetenschappelijk gebruikt maar is ter beschikking van radioamateurs, amateurastronomen en onderwijs-instellingen.



Op weg naar de radiotelescoop kwamen we nog langs een plas met de lugubere naam "Moordenaarsveen". Het koste weinig moeite om te verzinnen wat hier ooit gebeurd moet zijn.

Langs de Davidsplassen en door de Anserdennen kwamen we uiteindelijk bij het door Natuurmonumenten geëxploiteerde theehuis waar we ons de diverse vloeibare versnaperingen prima lieten smaken.

Daarna nog een klein uurtje door een prachtig landschap lopen en waren we weer terug in Ruinen.

Een mooie dag, goed wandelweer en prima door Johan georganiseerd.

Nogmaals dank daarvoor.

Rob Blok

