

Wandelweek Altenahr - september 2016

Tekst: Elly
Foto's: Linda
Opmaak: Wilfred

Zaterdagmiddag om 17:00 u. werd het startsein gegeven voor de wandelweek in het Ahrdal (in de Eifel). Wilfred en Pieter heetten de wandelaars van NKBV 50 Plus en regio Rijnland van de NKBV welkom en vertelden wat over de wandelingen. Daarna konden de flessen wijn geopend worden om te proosten op een mooie week. En dat is het geworden!

De Eifel staat niet alleen bekend vanwege de mooie natuur, maar ook dat het er soms flink kan regenen. Deze week geen regen, maar mooi warm zomerweer met een maximumtemperatuur van 33 graden! Voor het wandelen soms wat heet, maar vooral genieten. Mooie ochtenden en in de namiddag tot laat in de avond konden we heerlijk buiten zitten. Dat was een kadoetje. De wandelingen in het Ahrdal waren zeer de moeite waard. Het Ahrdal is een gebied waar druiven geteeld worden. De verschillende wijnhuizen hebben daar grote percelen voor de druiventeelt, waarvan heerlijke wijn wordt gemaakt. Tijdens de wandelingen langs voornamelijk de Ahrtalweg, de Ahrsteig en de Rotweinwanderweg kregen wij daar een goed beeld van.

Er is met de ruim twintig deelnemers in twee groepen gewandeld: een groep die het wat rustiger aan deed en ongeveer 10 km aflegde, met geregeld een pauze en/of terrasje; de andere groep zette er wat meer de pas in en liep om en nabij 20 km, dit veelal zonder terrasjes, (daar was niet iedereen blij mee, maar volgens Pieter kon dat niet anders).



De groep die het wat rustiger aan deed kreeg de eerste dag al gelijk de vuurdoop, Wilfred wilde weten wat ieders mogelijkheden waren en eventueel waren er afsnijdpadjes, maar daar werd geen gebruik van gemaakt. De brug die overgestoken moest worden, was door de overstroming in het voorjaar weggespoeld, maar dat compenseerden we met een smal bergpaadje langs het Teufelsloch. Iedereen liet zien wat hij waard was en dat beloofde veel goeds voor de hele week. De andere wandelingen konden nu definitief gepland worden, waarbij er rekening werd gehouden met de warmte. Het was heerlijk relaxed en voor iedereen goed te doen. En vooral ook heel gezellig.



Voor de andere groep had Pieter mooie routes uitgezet, die hij grotendeels bij een eerder bezoek aan het Ahrdal al eens gelopen had. Dat voorkwam een hoop zoek tijdens de wandelingen, tenminste.... als er niet van de route werd afgeweken. Een enkele keer gebeurde dat, omdat door de hitte de route wat werd ingekort, er een terras gezocht moest worden, of een begraafplaats, op zoek naar water om de flessen te vullen. Het lopen door het open veld, of de heuvels met een temperatuur van ruim dertig graden viel niet altijd mee. Extra stops en veel water waren noodzaak.

De beloning kwam niet alleen tijdens de routes, door bijvoorbeeld een mooi uitzichtpunt, of een leuk treinreisje terug naar de camping, maar ook bij de borrel. Om 5 uur in de middag was het happy hour. Iedereen nam iets te drinken en/of te eten mee, ging op zoek naar een stoel (waarbij soms de eigenaar ervoor moest waken om zelf nog te kunnen zitten). Midden op de camping werd een kring gevormd (heerlijk in de schaduw, met een beetje wind) en dan konden de belevenissen worden uitgewisseld. Kortom, gezelligheid kent geen tijd, dus dit duurde totdat er gegeten ging worden.

De wandelweek werd afgesloten met een etentje. Voor het eerst zaten we binnen, omdat het inmiddels wat frisser was geworden. Tijdens het eten bleek dat iedereen had genoten van deze week. Als dank voor de organisatie en de begeleiding van de wandelingen werd aan Pieter en Wilfred een flesje Ahrdalwijn overhandigd. Zeer verdiend!

[Meer foto's vind je hier](#) (met dank aan Linda, maar er komen nog meer!).