

Naar de bollen.....

*Wanneer de bollen bloeien in hun wonderteere kleuren,
En zoetbedwelmend geuren,
Daar ginds bij Hillegom.
Dan zegt Moe: 'Pa, de bloemenvelden maggen we niet missen'*

Dat zong Louis Davids al 1936.

Zo'n 80 jaar later, op donderdag 13 april 2017, vonden 24 NKBV50plussers dit ook en gingen op weg onder leiding van Tonni Duiker naar de bollenvelden. Niet vanuit Hillegom maar vanuit Voorhout.

Onderweg genoten we inderdaad van de wondertere kleuren van tulpen en narcissen en de zoetbedwelmende geuren van de hyacinten.

Een impressie!

Gerard Uiterwaal



*Naar de bollen,
Naar die prachtige bollen,*



*Waar je sprakeloos geniet,
Van de kleuren, die je ziet;*



Op verzoek van Nel heb ik getracht de geuren van de hyacinten vast te leggen, dat is helaas niet geheel gelukt.



Tableau de la troupe

Naar de bollen,

Naar die heerlijke bollen,

*Want die zie je maar eenmaal
per jaar.*

*Cursieve tekst:
Louis Davids en Jacques van Tol*