

Wandeling Vlistpolder 22 juni 2017

De weersverwachting geeft temperaturen boven de 30°C aan maar hierdoor laten 7 wandelaars zich niet kisten en melden zich bij Theatercafé Concordia in Haastrecht om onder leiding van Theo en Nel Straub de Krimpenerwaard in te gaan



Normaal gesproken zou hier de blauwborst huizen maar bij temperaturen waarbij bij wijze van spreken de mussen dood van het dak vallen denkt de blauwborst ook "ik ga maar rustig in de schaduw zitten". We moeten het dus doen met zicht op de molen en het koolzaad.

We trekken verder over het Hoonardpad en Schutterkade om in de vrije natuur van de lunch te genieten.



Terwijl de rest tijdens de lunch van de rust geniet houdt Pieter een referaat over, ja waarover eigenlijk?

Gesterkt door de lunch gaan we er weer volop tegenaan. Geen brug te ver, geen gras te hoog. Op naar de Vlist en het bier.

De terugweg verloopt voornamelijk over de Bergvlietsekade, waar we zien hoe het weiland van een onwillige boer omzeild wordt door een stukje pad met behulp van een vlonder door de Bergvliet te laten lopen. Een afsteker over het Kraamvrouwenpad laten we rechts liggen, daar hebben we niets mee. Haastrecht komt weer in zicht.



Nog een keer houdt Theo een pep-talk om de meute moed in te spreken voor de laatste twee kilometer naar Haastrecht en de versnaperingen te schetsen die ons bij Concordia wachten.

Gerard Uiterwaal